

Till Pastoralrådet kandiderar:

Aida Asmellash, Ulla Berg, Hugo Cederschiöld, Mira Dymitrowicz, Martina France, Per Harrysson, Kristina Heilo, Malin Loman, Niklas Nihlén, Kristina Redegard, Ingrid Thernfrid, Maria Tracz och Istvan Ulvros

Presentationer av samtliga kandidater, med text och bild, kommer att finnas i vapenhuset.

Aida Asmellash

Mitt namn är Aida Asmellash. Jag kommer ursprungligen från Eritrea. Jag bor i Hjärup med min familj som består av min make och mina två barn. Nu jobbar jag som analytisk kemist på ett laboratorie i Malmö. Jag vill vara med i Pastoralrådet för att kunna vara med och påverka i kyrkan. Jag vill vara som en representant för den eritreanska gruppen. Med min kulturella bakgrund vill jag få in ett annat perspektiv i styrelsen. Just nu sitter jag som ordförande i "Flyktingar Lund".

Ulla Berg

Jag föddes 1965 och växte upp på en bondgård i Västergötland. Jag flyttade jag till Lund, studerade teologi och arbetade sedan länge med vård, omsorg och personlig assistans. Jag utbildade mig till psykolog och arbetar nu sedan nästan 15 år med barn och ungdomar som har olika funktionsnedsättningar. Ungefär lika länge har jag varit katolik och medlem i församlingen. Min man Johan och jag har vuxna döttrar.

Att vara med i pastoralrådet ser jag som ett av flera sätt att ta ansvar för församlingen och dess verksamhet. Jag tycker att vi alla ska vara beredda att göra tjänst i de olika råden om det behövs.

Jag tänker att jag bidrar med det jag kan. Jag har ett starkt engagemang för barn och ungdomar, en del kunskap om att leva med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, jag är en del i församlingens Textilgrupp och jag har en examen i teologi

Hugo Cederschiöld

Uppvuxen i Svenska Kyrkan och i mogen ålder upptagen i Katolska kyrkans fulla gemenskap sommaren 1999. Är gift sedan 1973, bor i Falsterbo* och har två barn och fyra barnbarn.

Började mitt yrkesliv på Södra Skånska Regimentet under 10 år, därefter i näringslivet i olika chefsbefattningar. De senaste 12 åren har jag arbetat på som konsult.

I församlingen har jag uppdrag som kateket, lektor, kyrkvärd, kommuniionsutdelare och avgår snart som ledamot i ekonomirådet efter tolv år, varav fyra på övertid.

I pastoralrådet hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet av ledarskap, arbete som konsult och reseledare till Rom. Personliga egenskaper som kreativitet och en förmåga att urskilja väsentligheter i komplexa problem kan möjligen vara till nytta.

*Detta innebär att jag rent formellt tillhör Vår Frälsares församling men när jag kandiderade till Ekonomirådet 2010 gjordes överenskommelse med Vår Frälsares församling om ett undantag som gällt sedan dess.

Mira Dymitrowicz

Jag kom från Polen till Sverige 1983. I Sverige har jag bott och arbetat i snart 40 år. Jag är läkare till yrke och har arbetat på Vårdcentralen som distriktsläkare. Sedan några år tillbaka är jag pensionerad.

De senaste åren har jag arbetat i Pastoralrådet. För närvarande har Pastoralrådet anförtrott mig att leda den Synodala processen i vår församling. Jag vill gärna fortsätta med det redan påbörjade arbetet eftersom det upplever jag som en viktig fråga i katolska kyrkan just nu. Tack vare min yrkeserfarenhet och min Gudstro vill jag gärna bidra med att lyssna på människor och förverkliga ord i handling.

Martina France

Mitt namn är Martina France, 43 år gammal, tre barns mamma.

Jobbar som barnsköterska på Barnhjärtavdelning på Lunds Lasarett.

Tidigare har jag även jobbat i många år inom äldre vården. Har alltid tyckt om att jobba med människor och hjälpa alla som behöver det.

Jag tycker att det är ett spännande uppdrag att vara i Pastoralrådet och kunna bidra med min livserfarenhet.

Som person är jag lyhörd, positiv, glad, hjälpsam, omtänksam med en stor portion av empati. Mina kristna värderingar passar bra med uppdraget i Pastoralrådet.

Jag tror att i samarbete med andra medlemmar inom Pastoralrådet och i församlingen kan vi tillsammans bidra att utveckla verksamheten i positiv riktning.

Utöver mitt arbete och familjeliv är jag också aktiv medlem inom Hjärtebarnsfonden

Per Harrysson

Min första kontakt med katolska kyrkan var när skolfröken tog klassen till kyrkan i Växjö 1963. Sedan växte jag upp inom Svenska kyrkan. När jag ser Tv-gudstjänst från Växjö domkyrka ser jag platsen där tant Rut och farbror Sigfrid tog med mig och sin son, att vara med på högmässa. Spännande att se tillbaka på att ha hört predikan av domprost G A Danell, som var min konfirmationspräst. När jag konverterade var valet av syn på sakramenten viktigt.

Yrkesmässigt har jag en maskinist/ skeppar utbildning. Läst juridik i Lund och tog ut en examen när jag hade läst medicin några år. Har sedan arbetat i sjukvård och räddningstjänst i olika former. Slutade som läkare oktober 2021. Nu pensionär.

Hämtar inspiration i Fransiskus i det dagliga livet, hans sätt att göra och beskriva relationer och möten för tron och kyrkan, skulle nog väcka uppseende än idag. Tex skicka iväg en broder att naken predika i kyrkan. Den svenska lekmanorden OFS har blivit ett hem för mig. I Lund finns en av den lokala fraterniteten, där jag till i höstas varit formningsansvarig.

Störande barn och vuxna hör hemma i kyrkan.

Kristina Heilo

Vår församling är en brokig skara härliga människor, som jag gärna vill representera, såsom en del av de äldsta medlemmarna.

Gärna fortsätter jag ytterligare en period i pastoralrådet och hoppar in och hjälper till med såväl det rent praktiska som även med att ge tips och råd i diskussioner med övriga rådsmedlemmar och vår kyrkoherde.

Jag har varit en del av St Thomas "familj" sedan mina studentår och därefter tillsammans med min man Sven och våra fyra barn.

Jag har upplevt hur vi katoliker från att ha varit en liten, närmast exotisk del av Lund numera tillhör en självklart inslag av det kristna och internationella i staden.

Den dagliga Mässan utgör helst min dagliga väggkost.

Jag vill utgöra ett lyssnande öra och en hjälpende hand för vår församling.

Malin Loman

År 1983 upptogs jag i katolska kyrkans fulla gemenskap och sedan dess tillhör jag S:t Thomas' församling. Jag tillhör även dominikanordens lekmannagren. Sedan 1989 är jag gift med Sten Hidal, också han församlingsmedlem. Jag är gymnasielärare i humanistiska ämnen men pensionär sedan några år. Sedan jag blev pensionär, började jag studera igen.

I församlingen ingår både Sten och jag för närvarande i den grupp som har hand om den kurs som riktar sig till icke-katoliker och som handlar om katolska kyrkan.

Jag är ganska ordentlig och noggrann och har gott minne samt viss kunskap om församlingens senaste 40 år, vilket jag tror kan vara till nytta i Pastoralrådet. Jag har också ganska god kunskap om och förtrogenhet med förenings- och sammanträdesteknik.

Niklas Nihlén

Jag heter Niklas Nihlén och är bosatt i Lund och har bott i staden sedan 14-årsåldern.

Jag har familj och bor i ett område som heter Råbylund, en stadsdel i östra Lund. Jag är född i Stockholm med norsk mor och svensk far och döptes i svenska kyrkan av Anders Frostenson Roslags-kulla församling.

1984 konverterade jag och upptogs i katolska kyrkans fulla gemenskap av dåvarande kyrkoherde, fader Pierre Aupy.

Jag är utbildad konstnär, gick min utbildning på konstakademin i Köpenhamn 6 år, tog examen 1992. Arbetade de första åren med offentlig konst och efter några år började jag undervisa på arkitektskolan i Lund. Sedan 2004 har detta varit min huvudsyssla. Så denna kombination, konst och arkitektur, har varit min inriktning de senaste åren. Det är med kunskap och erfarenhet i dessa områden som jag kan bidra i församlingsarbetet och pastoralrådet.

Kristina Redegard

Jag heter Kristina Redegard och är dryga 60 år. Jag är gift och har fyra vuxna barn

Jag har arbetat som sjuksköterska hela mitt yrkesliv med dryga trettio år inom Hematologi, från början inom slutenvården men sedan ca 20 år på hematologens mottagning där jag huvudsakligen arbetat på stamcellstransplantationsenheten.

För tre år sedan upptogs jag i Katolska kyrkan. Dessförinnan hade jag min kyrkliga hemvist i St Laurentii kyrka i Lund.

Min kandidatur kommer sig av att jag för en tid sedan blev tillfrågad om att kandidera till Pastoralrådet. Efter lite funderande bestämde jag mig för att tacka ja.

För mig ger det en möjlighet att mer aktivt delta i församlingens arbete. Jag hoppas att mina mer praktiska arbetsinsatser ska kunna vara till nytta och glädje.

Ingrid Thernfrid

Mitt namn är Ingrid Thernfrid. Jag är 65 år gammal. Till yrket är jag läkare och specialist i psykiatri och sedan i höstas timanställd pensionär.

Jag har tidigare varit aktiv i Svenska kyrkan, undervisat i söndagsskola, sjungit i kyrkokör och läst drygt ett år teologi. Jag har besökt mässan i S:t Thomas sedan 2015, sjungit i kören sedan 2018, är aktiv i textilgruppen och blev upptagen i Kyrkan 2021.

Min inställning är att jag vill fullgöra de uppgifter inom Kyrkan som efterfrågas och blev glatt överraskad då jag tillfrågades om Pastoralrådet. Det jag vill arbeta för inom församlingen är ett levande gudstjänstliv, barn- och ungdomsverksamheten, det diakonala arbetet, det ekumeniska samarbetet, Själaboden och att alla som besöker församlingen ska känna sig välkomna

Maria Tracz

Jag är född och uppvuxen i Polen och kom till Sverige 1985.

I Sverige har jag bott och arbetat i snart 37 år. Jag har tre barn och två barnbarn. När jag kom till Sverige jobbade jag som dataingenjör både i privata dataföretag och Lunds kommun. Under 90-talet fick jag problem med hälsan, därför har jag bytt yrke till kroppsterapeut. Jag jobbar som egenföretagare sedan 2000 inom friskvården. Under de senaste 20 åren har jag mött många människor med olika problem och jag har lärt mig bli lyhörd och empatisk för andra.

Mina livserfarenheter kan bidra till att hitta vägen tillbaka till välmående och till tro.

Som troende katolik vill jag vara med och bygga en gemenskap mellan olika nationaliteter och grupper i församlingen och skapa förutsättningar för gemensamma möten, böner och samtidigt dela med varandra vittnesbörden för vår tro.

István Ulvros

Medlem i St Thomas Katolska Kyrka i Lund sedan 1958.

Jag har varit ministrant till cirka 1963.

Var medlem i byggnadsrådet 1982-1986 när nuvarande kyrkan planerades och byggdes.

Hjälpt till med barnundervisning 1989-1991

Har också varit med på studieresor med religiös anknytning till Israel och Etiopien.

Jag är pensionerad civilingenjör inom elektronik och automation, och är ordinarie medlem i Lunds Kommunfullmäktige för närvarande.

Avser att bidra med praktisk hjälp vid församlingens olika evenemang, stöd till kyrkoherdens arbete samt delta i dialoger med andra församlingar, organisationer.